

De Heere is waarlijk opgestaan

Lucas 24 vers 33
(SV 1977)

*Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!*



We zijn vrij!

Romeinen 6 vers 3 - 8

³Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?

⁴Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, **zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.**

⁵Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook **aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.**

⁶Dit weten wij toch, dat onze oude mens **met Hem gekruisigd is**, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.

⁷Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.

⁸Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook **met Hem zullen leven.**



Het schilderij

Gladiool

Links onder is een gladiool met het kruis geschilderd.

Een gladiool staat voor overwinning. DE overwinnen van Christus.

Het geopende graf

Links, in de achtergrond, zien we de weggerolde grafsteen.



Rode en witte roos

Links boven is een witte en een rode roos geschilderd.

Een witte roos staat voor reinheid. Zonder zonden.

Christus heeft voor ons uit liefde geleden. Uit liefde de rode roos.

Een rode en een witte roos samen betekend verbonden.

Verbonden met elkaar in Christus.



Amandelbloesem

Rechts is amandelbloesem geschilderd. God zelf waak over zijn beloften.

Jeremia 1:11 en 12

¹¹Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak.

¹²Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.



Narcis

Rechts onderaan is een narcis geschilderd. Een narcis staat voor nieuw leven in eeuwigheid met de Heere.

De linnen doeken

In het graf zien we de linnen doeken liggen. Ze komen ons tegemoet als stromend water. Levend water.

Lucas 24 vers 12

Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was.



We zijn vrij en leven eeuwig met de HEERE

- Met Hem gekruisigd
- Met Hem gestorven
- Met Hem opgestaan
- Met Hem leven

Samen met HEM op weg

Kees Aalbers
0653 660 499

 kunstexpres.nl