

Gaat u ze niet ver te boven?

Mattheüs 6 vers 26

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?

Mattheüs 6 vers 33 en 34

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.



Het huwelijks formulier spreekt over rijkdom en armoede, goede en kwade dagen, gezondheid en ziekte.

Romeinen 8 vers 28, waar staat: "...alle dingen meewerken ten goede..."

Maar: Zoek het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid.

Psalm 84 geeft een mooi antwoord op de vraag, wáár je het moet zoeken.

Bij de HEERE en Zijn gemeente.

Zijn Gemeente hier op aarde maar ook naar de bruiloft van het Lam verlangen.

Een paar teksten uit Psalm 84

Verlangen naar het heiligdom staat er oven

Psalm 84 vers 3 - 8

3 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God.

4 Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren,

HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God.

5 Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend.

6 Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen.

7 Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken.

8 Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.

Psalm 84 vers 7 spreekt over een dal van dorheid, maar in het Hebreeuws wordt gesproken over het baka-dal; het woord 'baka' kan de aanduiding van een plaats zijn maar wordt ook wel eens vertaald met balsemstruik. Maar in beide gevallen is het woord afgeleid van het werkwoord 'bakah' wat de betekenis heeft van 'hullen'. Er is een associatie tussen een balsemstruik en de tranen van een mens, want het kostelijke balsemsap won men per druppel, door de boomstam met scherpe stenen open te snijden. Daardoor leek het alsof de balsemstruik 'hulde'.

Wij moeten God tot onze bron maken, naar Hem opzien.

De belofte is er, dat het tranendal van ons hart veranderen mag in een oase, waar rijke zegen neerdaalt als regen op dorre grond. Wanneer wij met vrijmoedigheid en geloof in God deze weg inslaan, zullen we gaan ervaren dat ook de rest van deze Psalm realiteit is.

De kerk hier op aarde

Als symbool voor de kerk hier op aarde is één van de koperen zuilen, welke Salomo oprichtte in de voorhal van de tempel, links in de voorgrond geschilderd.

Op het kapiteel werden lelie motieven aangebracht.

Lees 1 Koningen 7 vers 13 tot 22

Salomo noemde de twee zuilen Boaz en Jachin

Boaz betekend "In Hem is de kracht"

Jachin betekend "Grondvester"

Bij de zuil vliegen twee zwaluwen. (denk aan Psalm 84)

Voor de zuil zien we de silhouetten van een man en een vrouw, die omhoog kijken.

Ja, waarom kijken ze omhoog?

Ze kijken omhoog omdat ze in een dal zijn, een tranendal. (Psalm 84)

Ze verlangen naar het **Koninkrijk van God**.

Ze zouden in een dal ook rechtdoor kunnen kijken maar dan zie je alleen maar de berg waar je tegenop moet. Je blijft in je zorgen steken.

De silhouetten staan op en lelieachtige ondergrond.

Mattheüs 6 vers 31 "Wees daarom niet bezorgd,..."



De Kerk in de Hemel

Kijk omhoog verlang naar je Bruid met een hoofdletter.

Licht. Het Licht schijnt op de silhouetten.

Rechtsboven, de blinkende Morgenster met het Lam Gods daarin.

Openbaring 22 vers 16

Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

"Bij u in de gemeente te getuigen", staat er, de kerk hier op aarde.

Water dat de helling afstroomt (dat heeft geen uitleg nodig).

Openbaring 19 vers 6 en 7

En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.

Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

In de lucht zijn regenboog kleuren verwerkt.

Rechtsboven is een smaragd kleurige boog geschilderd. Openbaring 4 vers 3.

Zo worden in het schilderij de aardse boog en kerk vertegenwoordigd.

Maar ook de Hemelse kerk met de hemelse boog van smaragd.

Tot slot

Zorg dat je gereed bent voor de Grote Bruiloft.

Christus komt ons halen, voor Zijn Bruiloft.

- Dan zal armoede rijkdom worden.
- Dan zal ziekte veranderen in een gezond en lichaam.
- Dan zullen kwade dagen veranderen in een goede en perfecte toekomst.

Eeuwig met de Bruid.

De HEERE zegent u

Kees Aalbers

0321 320 322 / 0653 660 499

 kunstexpres.nl