



Ik zal Mijn Geest uitgieten

Jesaja 44 vers 3

*Want Ik zal water gieten op het dorstige
en stromen op het droge.*

*Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten
en Mijn zegen op uw nakomelingen.*

Water en Geest worden wel vaker aan elkaar verbonden
Dat alle mensen er over kunnen beschikken als zij Christus aannemen en in de
vergeving van de zonden, uit genade, geloven.
Hopen op een leven met HEM.

Het schilderij

Het water wordt uitgegoten over dor en droog land.
De Geest zal als een verfrissende, vruchtdragende regen over het volk worden uitgestort.
Een zelfde soort beeld lezen we in Jesaja 35 vers 6.
De bijbel spreekt op veel plaatsen over uitstorten van de Geest.

Ezechiël 36:26 en 27 (zie ook Ezechiël 11 vers 19)

*Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste
geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van
vlees geven.*

*Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn
verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.*

Joël 2 vers 28 (HSV = in de NBV hst. 3 vanaf vers 1) **Belofte van de Geest**

*Daarna zal het geschieden
dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees:
uw zonen en uw dochters zullen profeteren,
uw ouderen zullen dromen dromen,
uw jongemannen zullen visioenen zien.*

Johannes 7 vers 38

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

In Handelingen 2

Petrus haalt in zijn toespraak, op de Pinksterdag, Joël 3 aan.

In deze teksten wordt ook gesproken over de wederkomst

“De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. (Openbaring)

“En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.”

Springplank naar het Leven
De Geest brengt het in je hart
Verlangend - Dorstig
Levend water

Verlangen naar God

Psalm 63 vers 2

*O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen;
mijn ziel dorst naar U,
mijn lichaam verlangt naar U
in een land, dor en dorstig, zonder water.*

De opbouw in het schilderij

Het schilderij is gemaakt voor een binnenvaartschipper en zijn gezin van totaal 8 personen.

Als een schip hem tegemoet komt, ziet hij het volgende.

Links, is groen, stuurboord.

Rechts, is rood, bakboord.

Koers houden

De Morgenster (Openbaring 22 vers 16)

Bovenin het schilderij.

De blinkende Morgenster vloeit over in de Heilige Geest.

Groot geschilderd maar niet in detail.

Groen

De groeiende bomen aan de linkerzijde.

Jesaja 44 vers 3b en 4

*Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.
Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen.*

Denk ook aan Psalm 1.

Rood

Het bloed aan het kruis rechts in het schilderij.

Onze zonden zijn betaald.

De belofte uit de derde brief aan Pergamus. Vrije toegang tot God.

Groen, rood en blauw zijn in de lucht doorgeschilderd met de kleuren van God op Zijn troon in de Hemel. Lees:



Ezechiël 1 vers 26

En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een **saffiersteen**, iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens.



Openbaring 4 vers 2 en 3

En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat iemand. En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen

jaspis en **sardius**.



En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een **smaragd**.

Een golf van levend water



Een schip heeft een boeggolf.

Deze golf is in het schilderij verwerkt. Zeer dik en pasteus geschilderd.

Als een golf stromend water over het droge / dorstige land.

De droge grond voor de watergolf



Gebarsten grond, dorstig land, verlangend naar levend water.

Er is iets bijzonders met de barsten.

Een aantal barsten hebben de vorm van S O S (Save Our Souls)

Dat is nu precies wat de Geest doet.

Om het extra te bekrachtigen zijn ook de morsen er voor geschilderd ... - - - ...



Als je het schilderij nog beter bekijkt, zie je dat de droge, gebarsten grond de vorm heeft van een omgekeerd hart.

Denk aan de tekst uit *Ezechiël 11:19 en Ezechiël 36:26 en 27*

Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven,

Vanuit dat hart is de hulproep S O S.

Het gezin bestaat uit 8 personen.

7 Beloften (zekerheden) uit Openbaring 2 en 3

De 7 beloften (zekerheden) uit Openbaring 2 en 3, die we krijgen als we volhouden.

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Aan wie overwint,.....

Openbaring 2 vers 7

Boom des levens. Middenin het schilderij
De bomen lijken ook op kribbakens, die de stroom bedwingen in de juiste richting. Woord en Geest...

Tussen de bomen een rivier
van levend water. Openbaring 22

Openbaring 2 vers 11

Een glanzende kroon links in de voorgrond met 8 diamanten.

Openbaring 2 vers 17	8 Witte stenen links in de voorgrond
Openbaring 2 vers 26 -28	Morgenster als het hoofd van de Geest.
Openbaring 3 vers 5 en 6	Witte kleden in de lucht
Openbaring 3 vers 12 en 13	Er staan 8 zuilen links in het schilderij. De zuilen staan met hun voet in het levende water.
Openbaring 3 vers 20-22	Maaltijd brood en wijn. Rechts onder het kruis. Er staan 8 bekers klaar. Bloeddruppels vallen van het kruis.

Vruchten van het geloof

Knikkende, rijpe korenaren omspoelt door 'levend water'.
Als we volhouden en volharden in ons geloof in Christus, geloven in de vergeving van onze zonden.
Als je voeding krijgt van 'levend water' zul je ook vrucht dagen.
En de maaltijd met Hem gebruiken. Daarom knikken de aren ook naar het maal.

Ook zien we uiterst rechts een kraaiende haan.
De haan die kraaide toen Ria voor het eerst aan het avondmaal deelnam.

Zes bazuinen links en de zevende, de laatste bazuin, rechts.
De bevestiging van het Koningschap over de wereld aan onze Heere en Christus tot in eeuwigheid. Openbaring 11 vers 15.

In de vleugels van de Geest zijn de kleuren verwerkt van de fundamentstenen van het Nieuwe Jeruzalem. Openbaring 21

Tot slot

Psalmen 119:81-83 en vers 90

*Mijn ziel is bezweken van verlangen naar Uw heil,
op Uw woord heb ik gehoopt.
Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw belofte,
terwijl ik zei: Wanneer zult U mij troosten?
Want ik ben geworden als een leren zak in de rook,
maar Uw verordeningen heb ik niet vergeten.*

*Uw trouw duurt van generatie op generatie;
U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan.*



De HEERE is mijn Verlosser
Kees Aalbers
0321 320 322 / 0653 660 499
 kunstexpres.nl

PS

De lijst is gemaakt van wagonhout. Hout met een geschiedenis.
Eikenhout van wel meer dan 100 jaar oud.



----- teksten in de context en toelichting-----

Water gieten op het dorstige Stromen op het droge

Jesaja 44 vers 3 en volgende

Water op de dorstige

¹ Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar,
Israël, die Ik verkozen heb!

² Zo zegt de HEERE, uw Maker

en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt:

Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob,
Jesjurun, die Ik verkozen heb.

Jesjurun = de oprechte

³ Want Ik zal water gieten op het dorstige
en stromen op het droge.

*Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten
en Mijn zegen op uw nakomelingen.*

⁴ Zij zullen opkomen tussen het gras,
als wilgen aan de waterstromen.

⁵ De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE,
een ander zal zich noemen met de naam Jakob,
weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van de HEERE,
en de ere naam Israël aannemen.

⁶ Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël,
zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten:
Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste,

Zeven beloften door de Geest gegeven

Eerste brief: aan Efeze Openbaring 2 vers 7

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de **Boom des levens**, die midden in het paradijs van God staat.

De Boom des levens waar we van afgesneden zijn (Genesis 3:24).

Tweede brief: aan Smyrna Openbaring 2 vers 11

Wees trouw tot *in* de dood, en Ik zal u de **kroon van het leven** geven.

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.

De kroon van erkenning van het eeuwige leven.

De tweede (eeuwige dood) heeft geen vat op hun die Christus trouw blijven.

Derde brief: aan Pergamus Openbaring 2 vers 17

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het **verborgen manna** te eten geven, en Ik zal hem een **witte steen** geven met op *die* steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.

Verborgen manna is met Christus de maaltijd gebruiken. (zie ook de brief aan Laodicea. Openbaring 3:20. (Een tekst uit de briefing)
De witte steen heeft de betekenis van een persoonlijk, vrije toegang, zonder betaling tot de eeuwigheid.

Vierde brief: aan Thyatira Openbaring 2 vers 26 -28

En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken.

En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik *die macht* van Mijn Vader heb ontvangen.

En Ik zal hem de **morgenster** geven.

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

[De Morgenster is Christus zelf. Openbaring 22:16](#)

Vijfde brief: aan Sardis Openbaring 3 vers 5 en 6

Wie overwint, zal bekleed worden met **witte kleren** en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

[Witte kleren staan symbool voor vergeving en reinheid.](#)

Zesde brief: aan Filadelfia Openbaring 3 vers 12 en 13

Wie overwint, hem zal Ik tot een **zuil in de tempel** van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

[Een zuil in de tempel van God.](#)

[Als je de hele brief aan Filadelfia leest, zul je het makkelijker begrijpen.](#)

[We krijgen een beschermde plaatst bij God, in de eindtijd die zal komen.](#)

Zevende brief: aan Laodicea Openbaring 3 vers 20-22

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de **maaltijd** met hem gebruiken, en hij met Mij.

Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals *ook* Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

[Maaltijd gebruiken verwijst naar Openbaring 19:9 De bruiloft van het Lam.](#)