

Liefde was het, ...

Liefde was het, onuitputlijk,
liefde en goedheid, eindeloos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil Zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugde en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof.

Johannes 3 vers 16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Het schilderij

Bestaat uit twee harten.

- Gods hart, bovenin
- Ons hart, onderin met daar tussen Gods Geest



In ons hart druppelt het bloed van Christus. Met hem gestorven en begraven.

Romeinen 6 vers 3-6

*Weet u niet dat wij die **gedoopt** zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?*

*We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een **nieuw leven** te leiden.*

Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.

*Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem **gekruisigd** is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.*

De fresia, onderin het schilderij, staat voor vertrouwen.

Vertouwen op wat God ons belooft heeft.

Vertouwen op de vergeving van onze zonden.

- **Gedoopt** zijn in Christus. De fresia staat in het water.
- In het hart van God zien we een narcis. Een narcis staat voor **Nieuw leven**
- Met Hem **gekruisigd**. In het hart van God is het kruis waar bloeddruppels langs lopen ons hart in.

Vanuit ons hart loopt een verbinding naar het anker van onze hoop, in het hart van God.

Hebreeën 6 vers 18-20

Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt.

Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek dat was.