



Psalm 139 vers 5 en 6 is de trouwtekst van Peter en Ciska.

Een bemoedigende tekst in moeilijke tijden. Peter en Ciska zijn geschilderd op het kruis. Het Kruis als de enige route die je moet gaan. Maar ook symbolisch, je kruis dragen.

Gods oogappel

Psalm 139 vers 5 en 6

*U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.*

God beschermt en waakt over jullie en wil het beste.
Kennen wij de wegen van de HEERE?
Lees de hoofdstukken in Job 38 t/m 42. Gods wegen zijn te wonderbaar.
Maar God is bijzonder liefdevol en zuinig op Zijn kinderen, Zijn oogappel.
In persoonlijke zin maar ook in overdrachtelijke zin.

Job 42 vers 1, 2 en 3

*Toen antwoordde Job de HEERE en zei:
Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U.
Wie is hij, zegt U, die Mijn raad verbergt zonder kennis?
Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep,
dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet.*

Psalm 139 vers 17 en 18

*Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.*

Wonderlijk zoals de HEERE ons kent.
Vers 23 van psalm 139 spreekt over doorgronden, Hij kent jullie verdriet.
God heeft het Zelf opgeschreven.
Jullie verdriet staat in Zijn boek, staat er in Psalm 56 vers 9.
Zelfs jullie tranen zijn bij Hem veilig opgeborgen en niet vergeten. Staat er in dezelfde psalm.
Jullie en jullie verloren 'leventjes' zijn, Zijn oogappels. Hij beschermt jullie met Zijn vleugels.
Hij legt Zijn hand op jullie.

Psalm 139 vers 23

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt,

Psalm 10 vers 14

*Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand.
Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp.*

De ondergrond van het schilderij is een arendsoog.
De HEERE wordt in de Bijbel op vele plaatsen vergeleken met een arend.
Als teken van bescherming, onder Zijn vleugels en als bemoediging.
In de schaduw van Zijn vleugels. Enz.

Met dit beeld wordt de enorme zorg van de HEERE verbeeld.
Er wordt zelfs over Gods oogappel gesproken.



Er zit veel troost in het oog van God.

Als je iemand in de ogen kijkt, zegt men vaak, dan zie je de ziel, het innerlijk, het hart. Dat geldt dus ook voor het oog van God. Kijk en lees in de Bijbel en we zien Gods grote daden, maar ook Gods verdriet.

Deuteronomium 32 vers 10 en 11

*Hij vond het in een dorre woestijn, in een niemandsland vol van gevaar.
Hij omringde het met zorg en met liefde, **koesterde het als zijn oogappel**.
Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt,*

Een wakend oog van de arend ziet alles.

Zacharia 2 vers 12b

*'Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn **oogappel**!*

Jesaja 40 vers 27-31

*27 Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je:
'Mijn weg blijft voor de HEER verborgen,
mijn God heeft geen **oog** voor mijn recht'?*
*28 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?
Een eeuwige God is de HEER,
schepper van de einden der aarde.
Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,
zijn wijsheid is niet te doorgronden.*
*29 Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft hij macht in overvloed.*
*30 Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,
zelfs sterke helden struikelen,*
*31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
**hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.***

Psalm 17 vers 8

*Behoed mij als de **appel van uw oog**, verberg mij in de schaduw van uw vleugels*



De pupil

is als een parel geschilderd met echt parelmoer verf.

Openbaring 21 vers 21 - 23

*En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.
Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.*



Door die parelpoort zullen we eens ingaan. Ingaan in Gods heerlijkheid. In het aller binnenste van de pupil, de pupil is eigenlijk een gat in de iris, in het midden van de parel, is Het Lam Gods geschilderd.

De Iris wordt geschilderd in helder wit Licht. Stralend om de pupil. De Morgenster.

Openbaring 22 vers 14, 16 en 17

Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de **poorten binnengaan**.

'Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten.

Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.'

De Geest en de bruid zeggen: 'Kom!' Laat wie luistert zeggen: 'Kom!' Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.

Ook Petrus schrijft over de Morgenster. Als een licht dat eens in ons hart opgaat.

2 Petrus 1 vers 19

Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

De omgeving van het oog

De kleuren worden de kleuren van God zelf.

Die kunnen we terug vinden in:

Openbaring 4 vers 1 - 3

Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.

En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de **troon zat iemand**.



En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen **jaspis en sardius**.



En er was een **regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd**.



Ezechiël 1 vers 26

En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van **een saffiersteen, iets wat leek op een troon**. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens.

Hst 10 vers 1

Daarna zag ik, en zie, boven het gewelf dat boven het hoofd van de cherubs was, was iets als een **saffiersteen**, met het uiterlijk van wat leek op een troon, en Hij verscheen boven hen.

De kleuren van Jaspis en Sarder, **Gods zelf**

Zijn troon heeft de kleur van een Saffier

De Hemelse regenboog de kleur van Smaragd

Om de iris van het oog, (de Morgenster) wordt de kleur van een saffier geschilderd.

Het gele deel van het arendsoog, wordt als de hemelse regenboog geschilderd in smaragdgroen. Het bovenste ooglid wordt vervangen door de rechterhand van God. Geschilderd in de kleuren Jaspis en Sarder.

Als we goed kijken zien we in de hand zelfs vleugel motieven.



Psalm 139 vers 5b

*U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.*

Openbaring 1 vers 17 en 18

*Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. **Maar hij legde zijn rechterhand op me** en zei: 'Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.*

Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.

Een bijzondere tekst is dit.

De HEERE bukt. Hij legt Zijn hand op ons, als we machteloos gevallen zijn.

"Wees niet bang...."

De hand van God, bovenin, gaat over in het trouwboeket, van Ciska, links bovenin het schilderij. Een bijzonder mooi samengesteld trouwboeket.

Klimop, betekent trouw
Lelietjes van dalen staat voor éénevoud
Orchidee (phaleanopsis) betekend,
Je bent mooi. Zegen, Overwinning.
Bij "zegen" denk je direct aan de hand van God.



Julie zijn onderweg

Psalm 139 spreekt hiervan, het onderweg zijn, op meerdere plaatsen. Tot en met de bede in het laatste vers, vers 24.

***24 zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.***

Psalm 32 en 34 geven antwoord.

Psalm 32 vers 7 en 8

*Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich van bevrijding.
'Ik geef inzicht en **wijs de weg** die je moet gaan.
Ik geef raad, **op jou rust mijn oog.***

Psalm 34 vers 16 en 20, 21

*Het **oog van de HEER** rust op de rechtvaardigen,
zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,
de HEER zal hem steeds weer bevrijden.
Hij waakt zelfs over zijn beenderen,
niet één ervan wordt verbrijzeld.*

Lucas 1 vers 78 en 79

*Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het **stralende licht** uit de hemel over ons opgaan
en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.'*

Openbaring 2 vers 25 en 28

*Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom.'
Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan mij heeft gegeven. En ik zal hem ook de **morgenster geven.***



Verdriet

Jullie zijn onderweg,
“Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,”
staat in Psalm 34 vers 20.

God, is een bewogen God, geen koude kikker, Hij, de Almachtige, trekt zich jullie verdriet bijzonder aan. We hebben een bewogen Vader in de Hemel. Daarom wordt er in de linker ooghoek, op jullie weg, een traan geschilderd. In de traan zien we een regenboog schitteren. Dat staat voor Gods beloften. We zullen de Morgenster ontvangen en witte klederen.



Onder het bruidsboeket, links bovenin wordt een deel van de trouwjurk van Ciska geschilderd. Glimmertjes worden opgelicht als sterren. Blijvende herinneringen aan te jong verloren oogappels. Kinderleventjes in de hand van God.

Wanneer we de Morgenster ontvangen zal er geen verdriet en zorgen meer zijn.

Loof God!

Het Kruis

Jullie lopen over een weg. Deze weg is eigenlijk de enige weg tot behoud. Het Kruis. Christus lijden is jullie weg. Het linker deel van het kruis komt bij de opgelichte glimmers van de trouwjurk.

Links onderin het schilderij zien we klein de voetstapjes (sokje) Melissa. En er vlak bij in de lucht het vliegertje van Judith. Niet met teksten enz. erin, maar als twee symbooltjes die voor jullie genoeg zijn.

Gods aanwezigheid overal en altijd

Wat een mooie psalm is 139

Ter afsluiting twee Bijbelteksten

Psalm 34 vers 8 en 9

*De engel van de HEER waakt over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.
Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt.*

Romeinen 11 vers 33 - 36

*Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.
‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman?
Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’
Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel.
Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.*

God is ons een toevlucht
Kees Aalbers
0321 320 322 / 0653 660 499

 kunstexpres.nl