



Zijn Liefde, Zijn Geest en Zijn Kracht

Wat is de liefde van God?

De wereld is verzonken in nood, verscheurd door de zonde en de (werkingen van de) machten van de duisternis, de demonen.

Vervreemd van de heerlijkheid van God, ver van God, in de macht van satan.

Maar God heeft de wereld oneindig lief!

God heeft de wereld zó lief, dat Hij zijn Zoon voor haar gegeven heeft, opdat een *ieder* die in Hem gelooft, eeuwig leven zal *hebben*.

Johannes 3 vers 14 en 16

14En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden,

15opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

16Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Let op er staat niet: zal 'krijgen' na zijn dood! Maar er staat heeft, dus nú al.

Vanuit zijn overweldigende goedheid en liefde zoekt God naar de mogelijkheid dat de mens weer zal kunnen leven vanuit Zijn, Gods rijkdom.

Zijn liefde is oneindig groot. Wat oneindig is, kunnen wij ons gewoon niet voorstellen, want dat is een dimensie die buiten de wereld ligt van onze zintuigen.

In liefde baant God voor ons de weg om weer uit de impasse van de duisternis te komen!

Vanuit de Geest krijgen we kracht om te geloven

Handelingen 1 vers 8

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.'

Romeinen 5 vers 1-5 Leven in vrede met God

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.

Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.

En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,

volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgesproken door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Wij hebben nu de Goddelijke liefde zelf in ons wonen!

Beseffen wij dat wel?

Hoe nu staat deze liefde van God centraal in ons leven?

We zien dat met name in 1 Korintiërs 13.

Laten we vooraf goed bedenken dat dit gedeelte tussen de hoofdstukken 12 en 14 staat. Hoofdstuk 13 heeft direct te maken met het voorgaande hoofdstuk en het daarop volgende hoofdstuk.

In 1 Korintiërs 13 gaat het dan ook om de liefde van God in relatie tot de uitingen van de Geest óf om de uitingen van de Geest, ingebed in de liefde van God.

Hoe zouden de leerlingen van Jezus in deze wereld de liefde van God kunnen laten zien tegenover de haat van de machten van de duisternis, anders dan in verbinding met de openbaringen van God door de heilige Geest?

Liefde zonder de kracht om haar toe te passen bestaat uit holle frasen en kracht zonder liefde is zinloze inspanning.

1 Korintiërs 14a

Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest,

De liefde van God is door de heilige Geest in onze harten uitgestort

(Romeinen 5:5 zie hierboven en)

Handelingen 2 vers 32 en 33

Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.

Zijn Liefde, Zijn Geest en Zijn Kracht

1 Korintiërs 13 vers 8a (trouwtekst)
De liefde vergaat nooit.

Vers 13

*En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.*

God heeft, uit liefde voor ons, Zijn zoon gegeven, die voor ons geleden heeft, onze zonden betaald heeft. En ons Zijn Geest beloofd.

De krachtbron waaruit we kunnen leven.

1 Timoteüs 1 vers 7

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

De drie-eenheid

Rechtsboven nemen we de Geest waar.

Daarachter is de Lichtbron van stralen, daar is God.

De stralen hebben ook Zijn kleuren.

Openbaring 2 vers 2 en 3

En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat iemand.

En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius.

En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd.



Ondersteund met een saffier kleur

Ezechiël 1 vers 26 (en ook hst 10 vers 1)

26 En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens.



Het hart van God (zilverkleurig)

Binnen die stralen is het Licht, en het vormt Gods hart. Zijn Liefde.

Hart en Geest zijn één.

In het lijnenspel van het hart en de Geest zien we ook het Kruis (Christus) geschilderd.

Vader, Zoon en de Geest als een eenheid.

Het is een bloedend kruis. Onze zonden zijn betaald.

Naar links toe vormen deze lijnen weer de (linker)vleugel van een vliegende arend, zwevend op de wind hoog bovenin de lucht.

Refrein Opwekking 488

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Wie de Heere verwachten (een uitdrukking van geloof, vertrouwen, rekenen op Gods beloften van bijstand en uitredding) die putten door het geloof, nieuwe kracht en stijgen op als een arend. Het is geloof dat ons vasthoudt het is niet een gevoel van een spirituele beleving. Lees Jesaja 40 en psalm 25.

Jesaja 40 vers 28 en 31

²⁸Weet u het niet?

Hebt u het niet gehoord?

De eeuwige God, de HEERE,

de Schepper van de einden der aarde,

wordt niet moe en niet afgemat.

Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

²⁹Hij geeft de vermoeide kracht

en Hij vermeedert de sterkte van wie geen krachten heeft.

³⁰Jongeren zullen moe en afgemat worden,

jonge mannen zullen zeker struikelen;

³¹**maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen,**

zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden,

zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,

zij zullen lopen en niet moe worden.

Gebed om bescherming en vergeving

Psalm 25 vers 3-5

³Ja, allen die U **verwachten**, worden niet beschaamd;

beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.

⁴HEERE, maak mij Uw wegen bekend,

leer mij Uw paden.

⁵Leid mij in Uw waarheid en leer mij,

want U bent de God van mijn heil;

U **verwacht** ik de hele dag.



De onderzijde van het schilderij

Bovenin is God, Zoon en Geest onder in het schilderij zijn wij.

De arend heeft de steel van een rood-witte roos in z'n snavel.

De steel met doornen is ook een deel van het kruis. De betekenis van een rode en witte roos is: verbonden zijn.

Verbonden met elkaar (huwelijk)

maar ook verbonden in Christus.

Verbonden in Zijn lijden en opstanding.

Boven de roos is een druiven rank met blauwe druiven geschilderd.
De Geest heeft een olijftak in de snavel. Vrede.

Het is een olijftak met 5 zwarte olijven er aan. De 5 kinderen.
Lees Psalm 128 vers 3.

Psalm 128 Zegen voor het gezin

¹ Een pelgrimslied.

Welzalig is eenieder die de HEERE vreest, die in Zijn wegen gaat.

² *Want u zult eten van de inspanning van uw handen;
welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.*

³ *Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis,
uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel.*

⁴ *Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de HEERE vreest.*

⁵ *De HEERE zal u zegenen vanuit Sion;
u zult het goede van Jeruzalem zien,
al de dagen van uw leven.*

⁶ *U zult de kinderen van uw kinderen zien.
Vrede over Israël!*

Tussen als die vormen, onderin het schilderij, zien we ons begin. Ons vormloze begin, zo onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt en door God beschermd. Omsloten staat er in de psalm. Als we goed kijken zien we dat de navelstreng verbonden is met de voet van het kruis.



Psalm 139

De HEERE weet alles

⁴ *Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, HEERE, U weet het alles.*

⁵ *U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij.*

⁶ *Dit kennen – het is mij te wonderlijk,
te hoog, ik kan er niet bij.*

⁷ *Waar kan ik Uw Geest ontgaan,
waar Uw aangezicht ontvluchten?*

⁸ *Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar;
of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.*

⁹ *Nam ik vleugels van de dageraad,
woonde ik aan het einde van de zee,*

¹⁰ *ook daar zou Uw hand mij leiden
en Uw rechterhand mij vasthouden.*

¹³ *Want Ú hebt mijn nieren geschapen,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.*

¹⁴ *Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken,
mijn ziel weet dat zeer goed.*

¹⁵ *Mijn beenderen waren voor U niet verborgen,
toen ik in het verborgene gemaakt ben
en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.*

¹⁶ *Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,
en zij alle werden in Uw boek beschreven,
de dagen dat zij gevormd werden,
toen er nog niet één van hen bestond.*



Psalm 119 vers 72 -77

72 De wet uit Uw mond is mij beter

dan duizenden stukken goud of zilver.

73 Uw handen hebben mij gemaakt en bereid; (ook Psalm 139)
geef mij inzicht, zodat ik Uw geboden leer.

74 Wie U vrezen, zien mij en verblijden zich,
omdat ik op Uw woord gehoopt heb.

75 Ik weet, HEERE, dat Uw oordelen rechtvaardig zijn
en dat U mij in Uw trouw verdrukt hebt.

76 Laat toch Uw goedertierenheid er zijn om mij te troosten,
overeenkomstig Uw belofte aan Uw dienaar.

77 Laat Uw barmhartigheid over mij komen,
dan zal ik leven, want Uw wet is mijn bron van blijdschap.

De wet van God en wat Hij wil, kunnen we vinden in de Bijbel.
Geheel onderin het schilderij is de Bijbel geschilderd als basis van ons leven.
Als fundament in het schilderij. Een fundament waarin we kunnen lezen wat God van ons verwacht om Zijn Liefde, Zijn Geest en Zijn Kracht van hem te ontvangen.
Psalm 25 vers 12-14 vat dit heel mooi samen

Psalm 25 vers 12-14

Wie is de man die de HEERE vreest?

Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen.

Zijn ziel overnacht in het goede,
zijn nageslacht zal de aarde bezitten.

Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen,
Zijn verbond maakt Hij hun bekend.

Psalm 1 vers 1 en 2

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters,
maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE
en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

Liefde: 7 Harten in het hart van God

Boven de 5 olijven, in het bij het Hart van God zijn 7 harten geschilderd.
Deze harten staan symbool voor het gezin. Dicht bij God

Psalm 119 vers 77

Laat Uw barmhartigheid over mij komen,
dan zal ik leven, want Uw wet is mijn bron van blijdschap.

De HEERE zorgt
Kees Aalbers
0321 320 322 / 0653 660 499

 kunstexpres.nl

