

# Zoek Zijn aangezicht voortdurend

Psalm 105 vers 4b

## De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand

Psalm 121 vers 5b



Dit schilderij is een vervolg op het schilderij  
“Kinderen dansen voor het aangezicht van de Heere”  
geschilderd als het ware **in de Hemel**

“Zoek Zijn aangezicht voortdurend” is **vanuit het aardse perspectief** geschilderd. De situatie waar we nu leven en God kunnen (moeten) loven en prijzen. We zien hoog in de lucht wel de spiegelingen van het andere schilderij.



In dit schilderij vinden we tekeningen, een vlinder, de knuffel en klompjes terug van Linda. Linda danst nú voor het aangezicht van de Heere. Zoek steeds de Heere in Zijn liefde en troost voor elke dag opnieuw. Dus geen voorrang geven aan de sleur van de dag. Vandaar de centrale plaats van de silhouetten in het schilderij. Net zoals de dansende kinderen in het andere schilderij.

### Mattheüs 6 vers 34

*Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.*



Het gehele schilderij is een **Zwitsers landschap**, het uitzicht vanuit Ramisberg. Het Emmental met in de achtergrond de Eiger, Mönch en Jungfrau.

Boven de bergen lichtstralen die het gezin verlichten.  
De glans van God, die wij als Zijn kinderen moeten doorspiegelen aan andere mensen.



De lucht is geschilderd in de sfeer van de glazen zee van het ander schilderij. We kijken als het ware **door die kristalheldere zee** de Hemel in. We zien ook vage spiegelingen van de dansende kinderen.



Naast het gezin, aan de rechterzijde de **Bewaarder** als een onlosmakelijke schaduw. De Bewaarder is transparant over de bloemen en het landschap geschilderd. Dus over het landschap. (Dit is alleen goed in het echte schilderij te zien.)

### Psalm 121

1 Een pelgrimslied.

*Ik sla mijn ogen op naar de bergen,  
vanwaar mijn hulp komen zal.*

2 *Mijn hulp is van de HEERE,  
Die hemel en aarde gemaakt heeft.*

3 *Hij zal uw voet niet laten wankelen,  
uw Bewaarder zal niet sluimeren.*

4 *Zie, de Bewaarder van Israël  
zal niet sluimeren of slapen.*

5 *De HEERE is uw Bewaarder,  
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.*

6 *De zon zal u overdag niet steken,  
de maan niet in de nacht.*

7 *De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,  
uw ziel zal Hij bewaren.*

8 *De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,  
van nu aan tot in eeuwigheid.*



Boven de bloemen links vliegt de **vlinder van Linda**. Geen volmaakte vlinder want op de rechtervleugel mist een stip. Zo zijn er nog meer dingen van Linda in het schilderij terug te vinden. De klompjes de knuffel beer en de konijntjes. Ook de silhouetten zijn door Linda getekend.

Als troost en bemoediging voor de ouders, broer en zus.