

Genade zij u en vrede



Openbaring 1 vers 4, 5 en 6

Genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem *zij* de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Het schilderijtje

We zien een glanzend kruis. Christus heeft voor onze zonden betaald.

Het licht van het kruis straalt op een Amandelbloesem.

Het kruis is zo geschilderd dat het ons zegent. Door het lijden van Christus worden wij gezegend. In de achtergrond zien we regenboogkleuren.

De staf van Aäron bloeide met Amandelbloesem, als teken dat God hem verkoos als priester (Numeri 17 vers 23)

Exodus 19 vers 5 en 6

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.

U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

Openbaring 5 vers 9 en 10

En zij zongen een nieuw lied en zeiden:

U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.

En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.

Voor Jan-Maarten

Zijn verjaardag 3 mei 2011